



Herbij een impressie van de kerst-brunch van de gezamenlijke plusklassen van Terschelling. De brunch begon om 11.00u. Maar voor het zover was, is er in de groepjes heel hard gewerkt om alle brunch-gerechten op tijd af te krijgen.



Samenwerk groepjes:

- 1) Croissantjes: Anouk en Maite
- 2) Smoothie: Niels en Teun
- 3) Poffertjes: Hugo en Murk
- 4) Gehaktballetjes in pindasaus: Simon en Femke
- 5) Toetjes-tiramisu: Inez en Lente
- 6) Kerstkoekjes: Gijs, Daan en Anne



Iedereen had een deel van de boodschappen van huis mee genomen. Samen hadden we genoeg om aan de slag te gaan. Eerst het recept doorlezen, ingrediënten en keukenmateriaal verzamelen. Daarna afmeten, schillen, snijden, kneden, klutsen, mixen en bakken.





De sapcentrifuge draaide op volle toeren. De staafmixer draaide bijna door. Het werd de poffertjespannen bijna zwart voor de ogen. Maar wij hielden stand! Dat kwam natuurlijk ook omdat iedereen elkaar hielp, waardoor we alles toch nog op tijd afkregen.



Uiteindelijk kwam daar het langverwachte moment dat we tegen elkaar konden zeggen: **AAN TAFEL!!!**



En wat gebeurt er dan? Wanneer je hard aan het werk bent en erna ook nog eens kunt genieten van lekkere hapjes?



Maar wie doet erna de afwas en maakt de keuken weer schoon????



Prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond nieuwjaar
toegewenst:

*Niels, Maite, Anne, Simon, Gijs, Lente, Hugo,
Murk, Anouk, Inez, Teun, Daan, Femke,
Rinske en Marianne*